



# TUINDORPKERK

VIER  
KRACHT



## Wat is van waarde?

voorganger:	Piet Jan Rebel
voorbereiding:	jongeren 12+ groep, Jan Haverkamp, Harriët Smit, Sietske Bijman
muziek:	Dorien Schouten, Mathilde Kroon, Ties Verkerk, Hilbert Kamphuis, Bram van der Wees
ouderling:	Jan Haverkamp
diaken:	Wil van Dijk
lectrix:	Ruth Verkerk
koster:	Annette Kerkstra
beeld:	Ruud Moll en Kees Kwant



## **De Paaskaars en het lichtje van de kindernevendienst worden aangestoken**

### **Orgelspel**

### **Welkom - Begroeting**

### **Lied NLB 880**

1. Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,  
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,  
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,  
van ster tot onstuimige zee.
2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid  
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,  
in de hectische steden en de stilte van wijsheid  
in elk kind, onbevangen en klein.
3. Dit leven op aarde: een bron van genezing,  
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.  
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,  
bevrijdt onze ziel van verdriet.
4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,  
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.  
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede  
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

### **Lied NLB 421 Vrede voor jou - We wensen elkaar de Vrede van de Heer**

### **Gebed om ontferming**

Voorganger: Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is één!  
(Deuteronomium 6:4)  
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw  
krachten (Deuteronomium 6:5)  
Heb je naaste lief als jezelf (Leviticus 19:18)

## **Kinderlied NLB 652**

1. Zingt jubilate voor de Heer,  
hemel en aarde, looft uw Vader.  
engelen, goden, mens en dier,  
sterren en stenen, jubilate!
2. Zingt jubilate, dat is goed,  
vogels en vissen, licht en water,  
bloemen en bomen, vlees en bloed,  
lichaam en ziel, zingt jubilate!
3. Zingt jubilate voor de Zoon,  
dat Hij de hemel heeft verlaten.  
Dat Hij de zonden heeft verzoend,  
Jezus Messias, jubilate!
4. Zingt jubilate voor de Geest,  
offert de vogel Geest uw adem,  
dat Hij uw hart met vuur geneest,  
wees God indachtig, jubilate!

## **Lezing Psalm 121**

### *Een pelgrimslied*

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
van waar komt mijn hulp?  
Mijn hulp komt van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Hij zal je voet niet laten wankelen,  
hij zal niet sluimeren, je wachter.  
Nee, hij sluimert niet,  
hij slaapt niet,  
de wachter van Israël.  
De HEER is je wachter,  
de HEER is de schaduw  
aan je rechterhand:  
overdag kan de zon je niet steken,  
bij nacht de maan je niet schaden.

De HEER behoedt je voor alle kwaad,  
hij waakt over je leven,  
de HEER houdt de wacht  
over je gaan en je komen  
van nu tot in eeuwigheid.

**Muziek** Psalm 121 in het Hebreeuws - Joshua Aaron (YouTube)

### **Lezing Lucas 24: 13-35**

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadië van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.

Hij vroeg hun: 'Waar loopt u toch over te praten?' Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: 'Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?' Jezus vroeg hun: 'Wat dan?' Ze antwoordden: 'Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.'

Toen zei hij tegen hen: 'Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?' Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: 'Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.' Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik.

Daarop zeiden ze tegen elkaar: 'Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?' Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: 'De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!' De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

*Nieuwe Bijbelvertaling*  
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

## **Lied NLB 255**

1. Gij volgt ons uit Jeruzalem  
en spreekt zodat ons in uw stem  
waar Gij de schriften open doet,  
het woord van den beginne groet.
2. Zo zult Gij ons terzijde gaan;  
want Gij zijt waarlijk opgestaan,  
in 't breken van ons brood zijt Gij  
ons in ons eigen huis nabij.
3. O Heer, tot U zo bidden wij,  
blijf in ons midden, wees nabij,  
steek Gij ons dorre hart in brand  
al zijn wij traag door onverstand.
4. Wanneer ons dan de avond wenkt,  
de schaduw van ons leven lengt,  
wees onze laatste reisgenoot,  
een metgezel in alle nood.

## **Uitleg en overweging**



De Emmaüsgangers - Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)



The road to Emmaus - He Qi (1950 -)

## Lied NLB 785

1. Dat heb je soms.  
Je weet je geen raad.  
Je weet niet hoe of wat  
hoe het nu met je gaat.  
Je hebt het helemaal gehad.  
*Refrein*  
En juist dan onverwacht  
wat je niet had gedacht  
vind jij je weg terug.  
Zijn hand is een steun in de rug.
  
2. Dat heb je soms.  
dat je 't echt niet meer ziet  
door verdriet en door spijt.  
Je weet de uitweg niet  
bent de weg helemaal kwijt.  
*Refrein*
  
3. Dat heb je soms.  
Je weet niet waar je bent.  
Je weet niet wat je moet  
dat je je weg niet meer kent  
en 't gaat helemaal niet goed.  
*Refrein*

## Gebeden – Stil gebed – Onze Vader

Responsie: Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.  
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister (*NLB 256*)

## Mededelingen

**Slotlied** None like You (Niemand als U) - Joshua Aaron en Aaron Shust (YouTube)

De Ene die de woedende storm tot rust brengt.  
De Ene die gaat over de zee.  
Aarde en hemel zijn van U.  
Toch waakt U over mij.

Hoe verheven is Uw Naam.

Refrein

Er is niemand als U. (2x)

Samen verkondigen wij  
de kracht van Uw Naam.

Er is niemand als U.

Wie kan voor Uw troon staan.

Uw koninkrijk zal voor altijd heersen.

We zullen dus een loflied zingen  
voor de Oude van dagen

Hoe verheven is Uw Naam (3x)

op heel de aarde.

Refrein

*Hebreeuws: Ein Kamocha Adonai (Er is niemand als U)*

## Zegen

## Orgelspel

### **Collectedoelen 18 april 2021: 1. Wijkdiaconie 2. Oecumene in Utrecht**

U kunt doneren via

- iDEAL-betaling <https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286>
- Chrch app
- bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het doel

*2. De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) geeft vorm aan de oecumenische samenwerking tussen 19 verschillende kerken in onze stad. Samen bespreken zij pastorale en diaconale vragen waardoor zij van elkaar leren en elkaar bemoedigen. Daarnaast is de USRK namens deze lidkerken een gesprekspartner voor de stedelijke overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties. Een bekende activiteit van de USRK is de Kerkennacht die om de twee jaar wordt georganiseerd. De Protestantse Gemeente Utrecht draagt bij aan de kosten van de USRK en is daarin met vijf afgevaardigden uit verschillende wijkgemeenten vertegenwoordigd. Wij vragen uw steun voor dit belangrijke oecumenische werk waarin kerken samen laten zien waar het evangelie voor staat en hoe zij dienstbaar zijn aan de samenleving.*



Misschien heb je gedacht, toen je naar de dienst keek, wat staat daar nou voor zwarte doos op het podium? Het is een kunstwerk van Neeltsje Stephenson-Kramer, getiteld Loofhut / Succah met sterrenhemel. Het is een van de werken in de tentoonstelling die gaat over (kind)slavernij.



Op een van de zijanten zie je een tekst uit Jesaja 49 Zeg tegen de gevangenen: 'Ga in vrijheid' en tegen wie in het duister verblijft: 'Kom tevoorschijn'. Aan de binnenkant zie je een collage van gezichten met een amandelboom. Onderin weerspiegelende lichtjes als een sterrenhemel. De installatie is geïnspireerd door hutten van karton en doeken die pal langs het spoor in Mumbai staan. Het is uitgegroeid tot 'Loofhut' – de plek waar ieder jaar herdacht wordt Wie redt en een veilige toevlucht biedt.

