
Voorganger: ds. Piet Jan Rebel
Muziek: Dorien Schouten, Mariëtte Goudzwaard,
Netty van der Haar, Nico Plasmeijer, Len
Borgdorff
Diaken: Harma van der Zwaag
Ouderling: Coen van den Berg
Lectrix: Cock Voorrips
Koster: Maria de Mol
Beeld: Martijn Noordermeer, Rachel Luijendijk



Jaargang 10,
nummer 21
2 mei 2021

De Paaskaars en het lichtje van de kindernevendienst worden aangestoken

Orgelspel Praeludium en Fuga C-dur BuxWV 137/1,2 - D. Buxtehude (ca.1639-1707)

Welkom - Begroeting

Lied Psalm 98: 1 en 2

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Lied NLB 421 Vrede voor jou - We wensen elkaar de Vrede van de Heer

Gebed

Kinderlied NLB 652 Zing jubilate voor de Heer

1. Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, looft uw Vader,
engelen, goden, mens en dier,
sterren en stenen, jubilate!
2. Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zingt jubilate!
3. Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!
4. Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!

Uit de toralezing van afgelopen sjabbat Leviticus 22: 26-33

De HEER zei tegen Mozes: 'Het jong van een rund, een schaap of een geit moet na zijn geboorte minstens zeven dagen bij zijn moeder blijven. Pas als het acht dagen of ouder is zal het als offergave voor de HEER worden aanvaard. Een rund, schaap of geit mag niet worden geslacht op dezelfde dag als een eigen jong. Wanneer jullie een dankoffer voor de HEER slachten, moeten jullie, wil het offer worden aanvaard, het vlees op diezelfde dag eten, het mag niet tot de volgende dag bewaard worden. Ik ben de HEER. Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER. Doen jullie dat niet, dan ontwijden jullie mijn heilige naam en moet ik mijn heiligheid tegenover jullie bewijzen. Ik ben de HEER, ik heilig jullie. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft weggeleid om jullie God te zijn. Ik ben de HEER.'

Lied NLB 648

1. Zing halleluja, hemel en aarde, zing,
zing voor de Ene, de Eeuwige
aan wie het licht, de liefde ontspringt, –
verheven is Hij, de Levende.
2. Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,
dor hout bloeit op in uw open hof:
één en al bloesem, wekenlang feest –
wij plukken geloof en oogsten lof.
3. Zing halleluja, nodig de volken: drink,
eet van de vrucht, gij gezegenden;
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!

Lezing uit het Tweede Testament Johannes 15: 1-17

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

*Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap*

Lied NLB 653: 1, 5 en 7

1. U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
5. Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.
7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Uitleg en overweging

Lied NLB 817

1. O, Christus, bron van lentebloei
doop ons in U om onze groei;
vorm ons tot loten en doorstroom
de takken aan uw levensboom.
2. De zomergloed van jeugd en kracht
brengt opstand, twijfel, tranennacht –
Toch rijpt de oogst, een overvloed,
door Christus' regen rijk gevoed.
3. De najaarskou, de jeugd gevluht,
de takken dragen rijpe vrucht;
ons warmt nu Christus' levensstroom
en maakt ons lief en wijs en schoon.
4. Het is zijn tijd, de winter komt,
we keren weer tot onze grond.
In Christus zijn wij, onze ziel
krijgt vleugels, vindt de bron opnieuw.
5. O Christus, wijnstok, levensbron
dank, dat Gij u met ons verbond.
Maak ons door woord en waterstroom
weer vruchten van uw levensboom.

Gebeden – Stil gebed – Onze Vader

Mededelingen (zie ook laatste pagina's)

Slotlied NLB 655

1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
3. Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegen

We zingen het Wilhelmus, NLB 708: 1 en 6

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd. | <ol style="list-style-type: none">6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Orgelspel Ciacona C-dur BuxWV 137/3 - D. Buxtehude



Annewil Jansen - Hier ben je veilig

Lontwol, zijde en vachtdelen

Jes. 61:10 *Hij deed mij het kleet van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van gerechtigheid.* In tijden van nood worden vrouwelijke zorg, bescherming en genezende invloed aan Maria toegedicht. Zo is zij verbeeld als Mater Misericordia, moeder van barmhartigheid

Collectedoelen 2 mei 2021:

1. Wijkdiaconie

2. Jeugdwerk Protestantse Kerk

U kunt doneren via

- iDEAL-betaling <https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286>
- Chrch app
- bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het doel

2. Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

Op zondag 16 mei zijn alle (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd welkom voor een activiteit in de kerk. Het is van 10 tot 11 uur in de Blauwe Zaal. De kinderen kunnen daar vanaf 9:50 worden gebracht en na afloop weer worden opgehaald. In verband met de coronamaatregelen is aanmelden verplicht!

Meer info bij Lisette Weenink of Els Smit.

P.S. Je kunt dan ook je palmpasestok weer inleveren!