

Nalaten aan de kerk

Geef iets door aan volgende generaties

De kerk speelt een belangrijke rol in uw leven: de zondagse vieringen, pastorale zorg, bijbelkringen en andere doordeweekse activiteiten. U vindt er steun in moeilijke tijden, uw geloof wordt er gevoed, u ontmoet er mensen met wie u goede gesprekken hebt of iets leuks kunt ondernemen. Kortom: uw kerk is heel waardevol voor u.

Herkent u zich in het bovenstaande? En wenst u dat ook volgende generaties de kerk zo waardevol zullen blijven vinden? Dan hopen wij dat u eens stil wilt staan bij de vraag of u hieraan wilt bijdragen, ook na uw overlijden. Want dat kan.

Stilstaan bij het einde van het leven, dat doen we niet zo gemakkelijk. Voor veel mensen is dat moeilijk en emotioneel. Want hierover nadenken betekent dat er vragen langs gaan komen als: Wat wil ik dat er na mijn dood gebeurt met mijn bezittingen? Wat wil ik nalaten en aan wie? Als u dit doet, besluit u misschien een testament te maken, of het testament dat u al hebt te veranderen. Hierbij kijkt u terug op uw leven en op wat daarin voor u belangrijk is.

Ook uw kerk kunt u opnemen in uw testament. Zo kunt u bijdragen aan het voortbestaan van de kerk die voor u zo waardevol is. Zo kan de kerk ook van betekenis blijven voor wie na u komen.

Als u de kerk na uw leven financieel wilt steunen, kan dat op twee manieren:

- U benoemt in uw testament de kerk tot erfgenaam van (een deel van) uw nalatenschap.

- U laat een legaat na aan de kerk. Een legaat is een bepaald geldbedrag of een waardevol bezit (kunstwerk, woning, effecten, ...).

Hierbij kunt u ook aangeven dat dit bestemd is voor een bepaald doel, bijvoorbeeld uw eigen wijkgemeente, de diaconie, jeugd- en jongerenwerk, ouderenpastoraat, een kerkgebouw of orgel, een predikantsplaats of wat u ook maar wilt. U kunt dus geheel volgens uw eigen wensen iets aan de kerk nalaten.

U kunt de Tuindorpkerk steunen door een legaat na te laten aan de diaconie of ten behoeve van onderhoud van de kerk. Hebt u vragen of wilt u eens verder doorpraten over de mogelijkheden, dan zijn wij u graag behulpzaam. U kunt contact opnemen met de scribe van uw wijkgemeente of uw kerkrentmeesters. Maar u kunt ook telefonisch contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de Protestantse Gemeente Utrecht (030 –273 75 40). Op www.pgu.nu/geldzaken/nalaten vindt u meer informatie.

Tekst: Liesbeth Timmers