

De diaken steekt de Paaskaars aan, waarna het stil wordt

Inleidend orgelspel

In dich hab ich gehoffet, Herr (I) – Heinrich Scheidemann (1596-1663) .
Melodie van NLB 941, Waarom moest ik uw stem verstaan.

Begroeting door de voorganger

(we gaan staan)



Openingslied NLB 869: 1, 3 en 4

Lof zij de Heer, ons hoogste goed

Voorganger: De Levende zal u nabij zijn

Gemeente:



De Le - ven - de zal u be - wa - ren.

Pianokant:



On - ze hulp in de naam van de Le - ven - de,

Kruiskant:



die he - mel en aar - de ge - maakt heeft.

Pianokant:



Die trouw blijft voor al - tijd,

Kruiskant:



en niet laat val - len het werk van zijn han - den.

We wensen elkaar de Vrede van de Heer

(we gaan zitten)

Gebeden vanuit de nood van de wereld, waarin gezongen wordt

Gemeente:



Le - ven - de, er - barm U.



Laten we stil zijn

Voorganger:

Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is één!
(Deuteronomium 6:4)

Gemeente:



Ge - ze - gend, gij na - bij! die ons le - ven scheidt, nu en al - tijd!

Voorganger:

Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten
(Deuteronomium 6:5)
Heb je naaste lief als jezelf (Leviticus 19:18)

Lied NLB 941 Waarom moest ik uw stem verstaan

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte uitgenodigd om nu mee te gaan naar de kindernevendienst.

We openen de bijbel

Lezing uit het Eerste Testament Psalm 18: 1-7

Voor de koorleider. Van David, de dienaar van de HEER. Hij sprak de woorden van dit lied tot de HEER toen de HEER hem aan de greep van zijn vijanden had ontrukkt, ook aan die van Saul. Hij zei:

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte,
HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.
Ik roep: 'Geloofd zij de HEER,'
want ik ben van mijn vijanden verlost.
Mij omsloten de banden van de dood,
de kolkende afgrond joeg mij angst aan,
de banden van het dodenrijk omklemden mij,

op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.
In mijn nood riep ik tot de HEER,
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren.

Lied NLB 18: 1, 14 en 15 Ik heb U lief van ganster harte, Here

Lezing uit het Tweede Testament 1 Johannes 4: 11-16

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Lezingen uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Lied NLB 838: 1, 3 en 4 O grote God die liefde zijt

Uitleg en overweging

We luisteren naar The Call van Ralph Vaughan Williams

The Call

Come, my Way, my Truth, my Life;
Such a Way as gives us breath,
Such a Truth as ends all strife,
Such a Life as killeth death.

De Roep (een werkvertaling)

*Kom, mijn Weg, mijn Waarheid,
mijn Leven. Wat een Weg, die ons
adem geeft. Wat een Waarheid, die
alle strijd eindigt. Wat een Leven,
dat de dood vernietigt.*

Come, my Light, my Feast, my
Strength;
Such a Light as shows a Feast,
Such a Feast as mends in length,
Such a Strength as makes his guest.

*Kom, mijn Licht, mijn Brood, mijn
Sterkte; Wat een Licht, dat een
feestmaal toont. Wat een Brood, dat
ons eindeloos laat groeien. Wat een
Sterkte, die bij ons te gast gaat.*

Come, my Joy, my Love, my Heart;
Such a Joy as none can move,
Such a Love as none can part,
Such a Heart as joys in love.

*Kom, mijn Vreugde, mijn Liefde,
mijn Hart; Wat een Vreugde, die
niemand kan wegnemen. Wat een
Liefde, die onafscheidelijk is. Wat
een Hart, dat zich verheugt in liefde.*

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst



De gebeden, waarin gezongen wordt: NLB 367f Heer, verhoor mijn gebed

Stil gebed – Onze Vader

Collecte 1. Wijkdiaconie 2. Studentenpastoraat

2. Het studentenpastoraat is een aanvulling op het werk dat in de wijkgemeenten gebeurt. Het doel van het studentenpastoraat is kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteit, hogescholen en studentenorganisaties.

Tijdens de collecte speelt de organist In dich hab ich gehoffet, Herr (II) – Heinrich Scheidemann. Melodie van NLB 941

Mededelingen - de kinderen worden uit de crèche gehaald

Slotlied NLB 867 Loof overal, loof al wat adem heeft

Heenzending en Zegen

Gemeente:

Al - le eer en al - le glo - rie, zij de Le - ven - de. A - men.

Na de kerkdienst staat de koffie, thee en limonade in de Voorhof klaar. Blijft u ook voor een ontmoeting met andere gemeenteleden?



Opera King Arthur

Op **zaterdag 6 juli** treedt het jubilerende Stadhuiskoor Utrecht op in de Tuindorpkerk met de bijzondere opera King Arthur van Henry Purcell. Afwisselend luchtig, grappig en griezelig. Met professionele solisten en een orkest. Een leuke manier om kennis te maken met muziek die niet doorsnee is. De opera begint om 20.00 uur. Toegang €12,50 en in de voorverkoop €10,00. Meer informatie in de Mozaiek van juni of vraag Corrie Kamphof