

● ● NR. 82, zomer 2020

# MOZAIIEK

HET MAANDBLAD VAN DE TUINDORPKERK



# INHOUD

deze maand leest u in Mozaïek

## 2 Prikbord

Bloemengroet

Mutaties

## 3 Redactioneel

Welkom in de Tuindorpkerk

## 4 Gedachtenis

## 6 Uit de kerkenraad

## 8 Diaconie

## 9 Van de penningmeester

## 10 Van het PMP

## 11 Archief van de Tuindorpkerk

## 12 Band met Villa Vrede versterkt

## 13 De gave van Geest en Tora

## 15 Kerkdiensten

Agenda

## 16 Algemene gegevens

Colofon

---

### De bloemen uit de kerk gingen naar:

26 april	Jan en Janneke Wilten
3 mei	mevrouw Van Ingen
10 mei	mevrouw Zwart
17 mei	familie Luijendijk Nel Verspui Marjan Pauw en Bert Dasselaar
24 mei	Caroline en Johan Jansze

### Welkom in de Tuindorpkerk in juni

Bezoekjes in stilte op  
zaterdag 6, 13, 20 en 27 juni  
van 10 - 11.30 uur.

En misschien vanaf 5 juli weer diensten  
voor beperkt publiek.

Dit is het zomernummer van de Mozaïek. Dat betekent dat pas over drie maanden de volgende editie verschijnt. Je zou verwachten dat we je nu zouden trakteren op een extra dikke aflevering en dat zou misschien ook het geval geweest zijn als de tijd ons niet een andere kant op had gestuurd. Op de site bijvoorbeeld heb je de feuilleton 'Het geheim van de kaart' kunnen volgen. Die stond oorspronkelijk gepland voor deze zomereditie. Het liep zo anders dat we nu zelfs met een tamelijk dunne aflevering die zomer in worden gestuurd. Met dit stukje hopen we duidelijk te maken dat we niet hoeven rouwen om een dunnen zomereditie van de Mozaïek en je te troosten met een prachtig alternatief.

## Tuindorpkerk.nl

We hoeven er niet om te treuren, want feitelijk gebeurt er wat ons al veel langer voor ogen stond, namelijk een veel regelmatigere berichtgeving via de site, waarbij de Mozaïek vooral een verzameling zou worden van stukken die eerder op de site verschenen.

Die wordt momenteel dagelijks ververst en steeds meer mensen weten haar te vinden.

Bij wijze van geheugensteuntje gaat er deze maanden een of twee keer per week een digitale Nieuwsbrief de deur uit voor iedereen die zich daarvoor via de site heeft opgegeven. Zo krijg je de verse voorraad van onze website keurig in de brievenbus van je computer. Die Nieuwsbrief bevat afgezien van een klein redactioneelje niets anders dan de berichten die je ook al op de site had kunnen vinden.

Hoe we hiermee straks verder gaan, weten we nog niet.

## Nieuwsbrief op papier

Voor de papieren Nieuwsbrief geldt iets anders. Daarin worden alle bijdragen voor de site volledig afgedrukt. Dat moet ook wel, want het papier is bedoeld voor gemeenteleden zonder computer. Er is al een barre week geweest waarbij deze Nieuwsbrief twintig velletjes besloeg. Vandaar dat iemand nu niet alleen de verspreiding maar ook de redactie van de papieren versie voor zijn rekening neemt, om dubbele informatie er uit te gooien en de webredactie toe te roepen om niet al te veel artikelen in één week te proppen. Ook hier geldt: we weten niet hoe lang we met deze aanpak zullen doorgaan.

## Klein Mozaïek

In een grotere oplage verschijnt vier keer per jaar Klein Mozaïek. Deze is bedoeld voor mensen met een lossere band met de Tuindorpkerk. Het gaat hier om een andere doelgroep dan bij site, Nieuwsbrief en maandelijks Mozaïek.

Klein Mozaïek komt niet alleen minder vaak uit, ook is hij dunner en dan te bedenken dat hij half zo klein is als de grote, a5 i.p.v. a4. Je vind daarin een deel van de artikelen uit de grote, vooral artikelen die representatief zijn voor de kerk, zonder de directe agenda daarvan te volgen.

Mensen die deze Mozaïek ontvangen, kunnen vier dingen doen: a. ze lezen Klein Mozaïek; b. ze stoppen hem ongelezen bij het oud papier; c. ze lezen hem één keer gedeeltelijk en geven vervolgens aan om hem niet meer te willen ontvangen; d. ze geven aan voortaan ook de grote Mozaïek te willen lezen; e. ze gaan naar de [www.tuindorpkerk.nl](http://www.tuindorpkerk.nl) en geven rechts onderaan aan op welk mailadres ze in het vervolg de digitale Nieuwsbrief willen ontvangen.

Met uitzondering van punt b. is een combinatie van punten heel goed mogelijk.

## Wie doet wat?

Mozaïek: Len Borgdorff stelt samen; Reitze Verkerk verzorgt de vormgeving; Cock Voorrips coördineert de verspreiding.

Klein Mozaïek: Marjanneke de Jong redigeert en Fieke Pees verzorgt de distributie.

Www.tuindorpkerk.nl: Len Borgdorff levert aan; dat doet Annette Kerkstra ook, maar zij plaatst de artikelen, samen met Kees Kwant. Kees verzorgt bovendien de digitale verspreiding van de Nieuwsbrief die Annette voor hem klaarzet. Voor technische kwesties schakelen we Kees in en Martijn Noordermeer.

Nieuwsbrief: zie boven. Maar de papieren versie is alleen beschikbaar voor uitverkorenen en wordt geredigeerd en verspreid door Robert Quast.

Het leeswerk laten we aan jullie over.

De redactie(s)

## Bezoek de Tuindorpkerk in juni

Hebt u het ook zo gemist de Tuindorpkerk binnen te kunnen lopen en er wat rust en contemplatie te vinden, even na te denken over God, over jezelf en over de wereld? In juni gaan we de kerk hiervoor open stellen, namelijk op

**zaterdag 6, 13, 20 en 27 juni,  
van 10 - 11.30 uur.**

Dit betekent helaas niet dat we elkaar gezellig in de kerk kunnen gaan ontmoeten, een kop koffie drinken en met elkaar kunnen bijpraten. Dat laten de RIVM-richtlijnen niet toe. Wel kunt u, met inachtneming van die richtlijnen, naar de kerk komen en wat nadenken

of mediteren. Natuurlijk kunnen we niet meer dan dertig mensen tegelijk toelaten in de kerk en staan de stoelen op ruime afstand van elkaar. Aan u wordt gevraagd via de ene deur binnen te gaan en via een andere deur naar buiten te gaan, uw handen schoon te maken en geen toilet te gebruiken. Natuurlijk verwachten we dat u geen ziekteverschijnselen hebt. Er zijn een ouderling en een diaken aanwezig, met wie u een praatje kunt maken in de consistorie of buiten de kerk.

We hopen elkaar spoedig weer te zien!

Namens de kerkenraad - Marianne Eijgenraam

# GEDACHTENIS

---

## Gedachtenis de heer Kwint

Op 21 maart overleed Albert – Ab – Kwint. Hij was 85 jaar. Hij woonde niet meer thuis, maar verbleef sinds korte tijd in een verpleeghuis, waar hij is overleden. Voor mevrouw Kwint werd, na zelf ernstig ziek te zijn geweest, de verzorging van haar man die aan dementie leed, te zwaar. Omdat haar man in alles afhankelijk van haar geworden was, kon hij onmogelijk nog thuis blijven wonen. De beslissing konden zij en haar kinderen niet meer samen met hem, maar moesten ze vóór hem nemen. Het maakte dit moeilijke besluit nog pijnlijker en verdrietiger. Na een huwelijk van 62 jaar zouden ze niet meer in hetzelfde huis wonen. Liefde wil altijd geven en wat ze geeft, vindt ze nooit genoeg. Ze wil meer geven dan ze

“Maar geef mij toch, alstublieft, een klein beetje moed.”

kan, omdat, zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiërs, ze vol “goedheid is. Ze kent geen zelfgenoegzaamheid.” (1 Korintiërs 13: 4). In de afscheidsviering waarbij vanwege de coronacrisis alleen het gezin aanwezig kon zijn, las mevrouw Kwint een gebed voor van Nel Benschop met de titel Gebed om moed. In de laatste regel wordt aan God gevraagd: “Maar geef mij toch, alstublieft, een klein beetje moed.” We hoeven niet voor God te verschijnen met een groot geloof en met grote woorden om Hem te vragen of Hij ons in ons verdriet en onze gebrokenheid niet wil vergeten. Dat ‘liefde wil geven’, is helemaal waar voor de liefde van God. Voor ons lijkt de hemel vaak leeg te zijn en is Gods liefde onbereikbaar ver weg. Toch is een klein en onaanzienlijk geloof en zijn bescheiden, eenvoudige woorden voldoende om te ervaren, hoe de liefde van God ons weet te vinden. Als een klein beetje moed, als een klein beetje troost, als een klein beetje kracht dringt Gods overvloedige en heelmakende liefde tot ons door. Mogen mevrouw Kwint, Marianne, haar broer en zijn vrouw en de kleinkinderen in het verdriet en het gemis ervaren dat Gods liefde bij hen blijft.

## Gedachtenis de heer De Jager

Op 23 maart overleed op de leeftijd van 97 jaar Hendrikus – Henk – de Jager. Meneer De Jager was sterk betrokken bij de voormalige Willem de Zwijgerkerk en daarnaast zette hij zich ook in voor de Nieuwe Kerk. Jarenlang was hij ambtsdrager en hij heeft veel huisbezoeken gebracht. Hij sprak met gemeenteleden die hun man of vrouw verloren hadden, ziek waren geworden of door hun hoge leeftijd aan huis gebonden waren.

Na het overlijden van zijn vrouw in 2014 ben ik hem gaan bezoeken. In onze gesprekken dacht hij vaak terug aan de tijd waarin hij als ambtsdrager bij gemeenteleden op bezoek ging. Hij vroeg zich af of hij de mensen die hij vroeger had bezocht, niet te kort had gedaan. Was hij niet vaak te snel geweest met geloof en gebed? Sinds hij zijn vrouw verloren had en haar erg miste, wist hij hoe diep de put van de rouw kon zijn. Hij had ervaren dat ook voor wie geloofde, de aanwezigheid van God kon

“Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”

schuilgaan achter verdriet en onmacht. Meneer De Jager had zelf de tekst uitgekozen voor de rouwkaart. De woorden komen uit het Evangelie van Mattheüs: “Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.” (Mattheüs 24: 13). Hoewel zijn geloof de laatste jaren veel meer wankelde, dan het had gedaan, toen hij in de kracht van zijn leven was, lukte het hem om zijn vertrouwen op God te bewaren. We houden ons geloof minder krampachtig vast, wanneer we het ook kunnen aannemen als vrucht van de genade waarmee God ons in het leven draagt. Genade is het, dat we ons in ons verdriet onverwacht getroost voelen. We zien Gods licht vallen op de schaduwen in ons leven. Het is licht dat afkomstig is van

“De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:  
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij”

voorbij de tijd en daarom van voorbij de dood. Het gezang dat meneer De Jager uitkoos, brengt het als volgt onder woorden: “De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!” Mogen de kinderen en kleinkinderen getroost worden in hun verdriet en mogen ze zich gesterkt voelen door hun dankbaarheid voor de liefde die hun vader en opa hun schonk.

## **Gedachtenis de heer Van der Ploeg**

Zondagmorgen 10 mei overleed thuis Johann Hermanus – Jan – van der Ploeg. Hij werd 75 jaar. Acht jaar geleden kregen hij en zijn vrouw Diny te horen dat Jan leed aan de ziekte van Kahler. In januari vertelden de artsen dat ze wilden stoppen met de behandeling, omdat de ziekte niet langer te bestrijden was. Het was een vreselijk bericht. Jan zou nu zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen moeten loslaten. Hij zou er straks niet meer zijn. Toch wilde hij deze donkere realiteit onder ogen zien en zelf nog zo veel als hij kon, de dingen voor Diny regelen en afronden. Ook dacht hij mee over de afscheidsdienst.

Omdat Jan jarenlang bij de bibliotheek in onze stad gewerkt heeft, wilde hij graag zien, hoe de nieuwe Bibliotheek aan het Neude geworden was. Een paar weken geleden kreeg hij een uitgebreide, persoonlijke rondleiding, waar hij erg van genoot. Voordat zijn conditie verslechterde, heeft hij ook nog met veel inzet meegeholpen om de bijzalen van de Tuindorpkerk op te knappen.

Het geloof in God was voor Jan niet vanzelfsprekend. Hij had zijn vragen. Wat hem kracht gaf, wanneer hij het moeilijk had, was het gebed. Daarin concentreerde zich zijn geloof. We lazen daarom het verhaal van Petrus die in de golven wegzinkt en roept: "Heer, redt mij." (Matteüs 14: 30). Terwijl hij dit roept, wordt hij vastgegrepen door de hand van Jezus die over het water naar hem is toegelopen. In de gezamenlijke gebeden, maar vooral in zijn persoonlijke gebeden kon hij soms ervaren dat hij op zijn moeilijke weg gesteund werd. Niet dat zijn twijfel weggebeden kon worden en zijn geloof vast en zeker werd. Maar even werd zijn twijfel begrensd door het open land van het gebed. "Uit de diepte van de put, roep ik Uw Naam, Heer. U hoort mijn stem." (Klaagliederen 3, 55 en 56a). Dat in de rouw om het heengaan van Jan de God die onze stem hoort, met Diny, de kinderen en kleinkinderen zal zijn.

Ds Piet Jan Rebel

## **Rots**

bij Matteüs 7 : 15 – 27

Toen het begon te regenen  
en de bergstromen zwollen  
en er stormen opstaken,  
van alle kant op mij werd  
ingebeukt,  
een tsunami van angst begon  
te rollen,  
golven over me heensloegen  
en ik niet wist  
waar U te zoeken,  
ik prooi van wind en  
woedend water  
toen een zee van tegenslag  
schuimend op mij afkwam,  
een vlaag verwijten mij de  
adem ontnam,  
mij uitkotste tegen muren  
blind van haat,  
klonk: 'Ginds, hoog en droog:  
een hui voor wie geen heil  
meer vond,  
tegen water, tegen wind,  
gegrond  
op de rots van mijn verbond.'

André F. Troost

## **Startzondag**

Niet samen op de foto en  
geen gemeenschappelijk  
ontbijt?

Wat dan wel?

Wie wil meedenken over de  
Startzondag?

Geef je op via:  
scriba@tuindorpkerk.nl.

# UIT DE KERKENRAAD

Om het niet de hele avond over aan corona gelieerde zaken te hebben opende Wil van Dijk met het gedicht Pinksteren van K. Heeroma en omdat onze penningmeester wel onze financiële belangen nauwgezet en assertief behartigt zonder lid te zijn van de kerkenraad namen we punten met euro-tekens als eerste door. Dan kon hij weer op tijd naar De Pan. Tuindorp-Oost als zodanig houdt op te bestaan en daarmee vervalt een groot deel van de afspraken tussen het verzorgingstehuis en onze kerk, maar er lagen nog een paar kleine financiële lasten die verlicht moesten worden. We zijn daar druk mee bezig geweest, ook om andere kerken uit te nodigen daar hun schouders onder te zetten. Toen dat rond was, zette corona alles in een ander daglicht: de geplande diensten kwamen te vervallen en daarmee ook de daarvoor te reserveren bedragen.

Buiten de orde van dit verslag valt het afscheid van Mariëtte Goudzwaard. Zij vertrok een jaar geleden uit de kerkenraad, maar is de belangen voor Tuindorp-Oost blijven behartigen. Dat zou zij blijven doen totdat daar een heel ander regime zou komen. Dat is nu gebeurd. Vandaar dat het ons gepast lijkt om haar buiten de orde om nog even dankbaar toe te zwaaien, overdrachtelijk en zonder kinderachtig what's app-handje.

## **Geluid zonder of met**

In de kerkenraad en onder jonge ouders hielden we een enquête om na te gaan of we onze vieringen in de komende periode naast geluid niet ook met beeld moeten uitzenden. Dat geluid hoorden we namelijk nogal eens. Deze enquête gaf een duidelijk beeld: voor de meeste mensen hoeft dat niet. Maar beeld en geluid stonden ook om een andere reden op de agenda. Onze geluidsinstallatie voor de kerkomroep is aan vervanging toe. Dat zal geld kosten, en al helemaal als we voor een uitbreiding met video opteren, en dit is wel het moment om er naar te kijken. Dat kan ook omdat de inkomsten van vorig jaar veel gunstiger uitvielen dan gedacht, al zal dat dit jaar juist weer niet het geval zijn: er zijn veel minder inkomsten dan de begroting voor 2020 aangaf, met dank aan het virus. We bespraken verder de activiteiten van de jeugd in de afgelopen weken: kaartenacties voor ouderen en Barti bijvoorbeeld.

## **Herstart van vieringen met gemeenteleden**

Intussen denken we hard na over een mogelijke herstart van vieringen waarbij gemeenteleden aanwezig zijn. De PKN heeft de kerken een uitgebreid protocol toegestuurd

aan de hand waarvan ook wij kunnen nagaan wat ons te doen staat. Wij hebben ervoor gekozen om enkele gemeenteleden met professionele ervaring te vragen om daarvoor een opzet te maken, in samenspraak met

Bovendien is het een bijzonder prettige gedachte dat zelfs in Hongkong de belangen van onze Tuindorpkerk behartigd worden.

leden van de Kerkenraad. Als het goed is, zijn Frits Erdmann sr en Gerard Tijmes al voor de verschijning van deze Mozaïek met hun eerste ideeën naar buiten gekomen. Zij hebben intussen Arne Verkerk bij hun plannen betrokken. Arne woont en werkt weliswaar in Hongkong, maar daar beschikt hij over een computer waarin de ruimte van onze kerk een digitaal bestaan leidt. Arne verzorgde als architect de laatste verbouwing in onze kerk. Hij kent het gebouw, heeft de benodigde informatie en het gewenste gereedschap om te kijken naar een optimale inrichting van de kerk. Bovendien is het een bijzonder prettige gedachte dat zelfs in Hongkong de belangen van onze Tuindorpkerk behartigd worden. Het is de bedoeling dat iedereen kan reageren op de stappen die dit projectgroepje in overleg met de Kerkenraad zet.

Ons uitgangspunt is: bescheiden beginnen. Stapjes durven zetten, maar zodanig dat we makkelijk pas op de plaats kunnen maken of zonder vervelende consequenties een stapje terug kunnen doen. Met die instelling streven wij ernaar om onze eerste dienst te laten plaatsvinden op 5 juli. We willen niet treuzelen, maar we willen ons vooral niet haasten. Kerken blijken immers gevoelige plaatsen te zijn als het om het coronavirus gaat, juist omdat er mensen samenkomen. Daarom is het van belang dat we regels in acht nemen en dat we bij twijfel vooral niet moeten inhalen (om er even een andere discipline bij te halen), maar in dat geval beter kunnen afremmen. Vandaar ook dat naast de anderhalvemeterregel de ventilatie van het gebouw de aandacht heeft van de projectgroep.

## **Openstelling**

Dat geldt ook voor de openstelling van onze kerk op de zaterdagmorgens in juni, van tien tot half twaalf. Daarvoor zijn de stoelen intussen aan de kant geschoven. Er zijn 30 zitplaatsen. De paaskaars brandt, we zingen niet, er gaat niemand voor in gebed of met een lezing. Ook hier geldt dat we voorzichtig willen zijn en blijven. Of er muziek klinkt, uit orgel, vleugel, gitaar of speakerbox? We weten het nog niet.

## Waardering

Met Vierkracht gaan we voorlopig door. En de voor mei geplande eindevaluatie stellen we nog even uit. De fraaie initiatieven van afgelopen jaar kregen een minder duidelijk vervolg dan we enkele maanden geleden dachten, ook al wisten Ineke van Keulen en anderen er ook via de kerkomroep een prachtige viering van te maken, die helemaal paste in het rijtje van de Vierkrachtvieringen. Het valt op dat ook de andere diensten veel waardering krijgen van de mensen die deze via de omroep bezoeken.

Die waardering wordt binnen de kerkenraad én daarbuiten ook uitgesproken voor het werk van de webredactie. Zij voorziet de site iedere dag van nieuwe bijdragen en komt twee keer per week met een overzicht dat meestal als Nieuwsbrief wordt toegestuurd. Er wordt veel werk verzet, door de onzichtbare 'loodgieters' en de zichtbare 'schilders'. En door de mensen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat gemeenteleden zonders stekkers, routers en beeldscherm toch te zien krijgen wat er op de site van de kerk gebeurt.

En dan te bedenken dat de werkgroep Communicatie zich ook nog buigt over een ingrijpende vernieuwing van de site.

## Actie

De volgende vraag: Kunnen we tevreden zijn met de actie voor de voedselbank en voor Villa Vrede? Het antwoord daarop luidt volmondig en met een klein dansje: daarover kunnen we zéér tevreden zijn. Wat een succes! Diaken zijn we allemaal, wordt ons voorgehouden. Dat zal zo wezen, maar sommigen diakenen zijn meer diakenen dan andere diakenen en onze diakenen horen bij die laatste groep.

## Startzondag

Wat de toekomst brengen moge, is nog niet helemaal duidelijk, maar het is goed om alvast na te denken over een mooie vorm waarin we onze startzondag kunnen gieten. Een ontbijt in de Blauwe Zaal, een uitgebreid samenzijn en dan allemaal samengeperst en vrolijk lachend op de foto, het ligt wat minder voor de hand, ook al hebben we nog drie maanden te gaan. Maar we zijn toch vindingrijk genoeg om een mooie startzondag in elkaar te zetten? Wie wil meedenken? Vertel het via [scriba@tuindorpkerk.nl](mailto:scriba@tuindorpkerk.nl).

Intussen droomt uw scriba weer van de prachtige fototentoonstelling in de kerk vorig jaar, van de daaraan gekoppelde wedstrijd, van die schitterende kaartenactie toen. Weet je nog wel?

## Oproep

We kunnen blij zijn dat veel mensen meedenken met het reilen en zeilen van de kerk in deze tijden. Regelmatig komen via mail en app suggesties binnen: zou je niet dit of zou je niet dat...

Natuurlijk reageren we gretig op allerlei mogelijkheden, maar ook wel minder gretig, als het betekent dat een kleine nu al zeer actieve groep ook nog op zoek moet naar andere mogelijkheden. We horen graag van jullie. Ook horen we graag hoe een en ander dan verwezenlijkt zou kunnen worden en hoe je daar zelf een rol in zou kunnen spelen. Ideeën kunnen niet zonder initiatiefnemers en uitvoerders.

## Zomertijd

De volgende vergadering van de kerkenraad staat gepland op 14 september. Je leest het goed. Dat is heel ver weg. 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.'

## Loftrompet

In mei toeterden we elkaar in alle anonimiteit toe en dat hadden we verdiend. Om even bij de anonimiteit te blijven en zonder Kees Kwant in verlegenheid te brengen (zie de Mozaïek van februari) heeft de scriba met algemene stemmen en met zeer veel plezier ervoor gekozen om Martijn Noordermeer toe te

We toeteren extra hard vanachter een transparant stuk plexiglas en als we zijn uitgetoeterd gaan we er even met een desinfecterend lapje overheen.

blazen. Hij behoort tot onze loodgieters, bij de mensen die er in stilte voor zorgen dat de boel goed loopt.

Valt het je ook op hoe fraai de vieringen via de omroep op tijd beginnen? Zonder ruis vooraf en achteraf en met naadloze overgangen tussen delen van de viering die op moment A in de kerkzaal of op moment B bij iemand thuis werden opgenomen. Om maar iets te noemen. We toeteren extra hard vanachter een transparant stuk plexiglas en als we zijn uitgetoeterd gaan we er even met een desinfecterend lapje overheen. Maar toeteren zullen we!

Len Borgdorff

# VAN DE DIACONIE

---

## **Diaconaat in coronatijd**

Het lijkt stil in kerk en wereld, maar niets is minder waar. Zie hier een waaier aan diaconale activiteiten, ideeën en informatie.

## **Theezakjes voor kaartenmaakster**

Door de coronamaatregelen is veel vrijwilligerswerk stil komen te liggen. Sommigen, ook binnen onze gemeente, moeten hierdoor op zoek naar een andere invulling van hun dagen. Dat kan -ondanks alle narigheid- veel moois opleveren. Zo is er een creatief gemeentelid dat theezakjes (nee, niet de buideltjes met theeblaadjes, maar de omhullende envelopjes met een plaatje erop) niet bij het oud papier gooit maar er prachtige kaarten van maakt. Typisch een win-win situatie: zelf wordt zij blij van het knutselen en ze maakt mensen blij met een van haar kaarten. Ook de diaconie kan deze kaarten goed gebruiken, bijvoorbeeld als groet naar mensen die ondersteund worden door het Straatpastoraat. Wilt u onze kaartenmaakster helpen door theezakjes voor haar te sparen? U kunt deze tijdens de openingstijden van de kerk, op de zaterdagochtenden, afgeven aan de aanwezige diaken.

## **Collectes**

Onze collecteopbrengsten hebben flink te lijden onder corona, en dat terwijl er een toename verwacht wordt van hulpvragen aan de diaconie. Hebt u al ontdekt dat er iedere week in de digitale liturgie een link te vinden is waarmee u in een ommezien uw bijdrage kunt overmaken? Natuurlijk kunt u ook geven via de Chrch-app of langs de oude vertrouwde weg van een bankoverschrijving.

## **Schuldhulpmaatje**

Langzaam wordt het topje zichtbaar van een nog onvoorspelbaar grote ijsberg. Een berg aan schuldproblematiek, niet alleen bij mensen aan de rand van de samenleving, maar ook bij voorheen goed tot zeer goed verdienende mensen. Zzp'ers

die opdrachten zien verdampen, ondernemers die niets te ondernemen hebben, werknemers die ontslagen worden omdat er geen werk voor hen is. Ondanks schaamte (niemand komt graag uit voor financiële problemen) is het van groot belang dit niet uit de hand te laten lopen. De stichting Schuldhulpmaatje kan hierin ondersteunen; alle informatie is te vinden op <https://schuldhulpmaatje.nl/nieuwsoverzicht-corona-en-schulden/>.

## **Kleding en computers voor Villa Vrede**

Na de 45 dozen met spullen voor de Voedselbank in april, is afgelopen maand een auto vol kleding en apparatuur ingezameld voor de bezoekers van Villa Vrede. Niet zomaar een auto, het was een flinke stationcar die Tuindorpers, al dan niet bekend met of in onze kerkelijke wijkgemeente, hebben gevuld op zomaar een zaterdagochtend in mei. Fantastisch! Veel dank aan ieder die heeft bijgedragen.

## **Diaconale acties in juni**

We gaan door, en naar we hopen u ook! Zaterdag 20 juni tussen 10 en 11.30 uur kunt u weer houdbare producten inleveren voor de Voedselbank. Ook zamelt de diaconie die dag speelgoed en knutselspullen\* in voor kinderen uit kansarme gezinnen die deze zomer vakantie vieren via Weekje Weg. Net als vorig jaar zijn diakenen van de Tuindorpkerk betrokken bij de organisatie. Levert u een bijdrage om deze vakantie week nog mooier te maken?

\*schetsboek, kleurpotloden/stiften, knutselspullen, knikkers, springtouw, bal, frisbee

Christine Hoek



# BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

## Jaarrekening 2019

Hieronder ziet u een overzicht van de jaarrekening over 2019 van de Tuindorpkerk: we sluiten 2019 af met een positief saldo van € 71.056 en daar zijn we heel dankbaar voor!



Dit mooie bedrag hebben we voor een belangrijk deel te danken aan (verhuur)inkomsten die hoger en kosten die lager zijn uitgevallen dan begroot.

Dit komt hoofdzakelijk door de hoge beursstand op 31 december 2019. Zoals u wellicht weet wordt ons vermogen voor een deel belegd in aandelen en door de hoge beurskoers viel het rendement op het vermogen aanzienlijk hoger uit dan verwacht. Hadden we in 2018 nog te maken met een rentelast (door de negatieve beurskoers van 31-12-2018) van € 5.936, nu is het een rentebate van maar liefst € 20.410.

Andere oorzaken zijn: Door de latere komst van Dorien en wat verschuivingen in de vergoedingen vielen de personeelslasten € 16.000 lager uit. Ook ontvingen we de energiebelasting over de jaren 2017 en 2018 terug en viel door de zachte winter de energierekening lager uit, samen betekende dit ruim € 11.000 minder energielasten. Het zijn dus vooral de bijzondere omstandigheden die het resultaat zo positief hebben beïnvloed. Zulke omstandigheden verwachten we dit jaar niet. Zoals ik in de vorige *Mozaïek* al schreef is door de coronacrisis de losse verhuur van ruimten in de kerk volledig stilgevallen, komen de personeelslasten overeen met de begroting en was de teruggave van de energiebelasting eenmalig. Ik schrijf dit niet om te somberen maar omdat we dit jaar zomaar weer met een negatieve jaarrekening kunnen eindigen. Met het positieve resultaat over 2019 verwachten we de klap over 2020 enigszins te kunnen opvangen. Voor nu overheerst de blijdschap.

## Actie Kerkbalans

Speciaal voor de mensen die nog geen toezegging hadden gedaan voor de Actie Kerkbalans, is er in mei een "narooiactie" gehouden. Vanuit het Bureau PGU werd aan iedereen die niet heeft gereageerd, een herinneringsbrief gestuurd. De Wijkraad van Kerkrentmeesters hoopt van harte dat wanneer u een herinneringsbrief heeft ontvangen alsnog een toezegging doet en, wanneer mogelijk, een bedrag overmaakt. Alvast hartelijk dank!!



Streefbedrag 2020:	€ 155.500
Ontvangen tot en met april 2020:	€ 62.800

Het streefbedrag is het bedrag dat nodig is om de begroting voor 2020 rond te krijgen.

## Wijkactie

Evenals voorgaande jaren wordt in de loop van juni de wijkactie gehouden. Met de wijkactie vragen we een financiële bijdrage van iedereen die bij de Tuindorpkerk betrokken is. De opbrengst van de Wijkactie wordt dit jaar gebruikt voor de vervanging van de geluidsinstallatie in de kerk. Zoals u wellicht gemerkt heeft is de installatie sterk verouderd en dringend aan vervanging toe. In de brief van de wijkactie leest u daar meer over. Wij hopen dat de oproep om financieel bij te dragen aan de Tuindorpkerk gehoor mag krijgen en dat, wanneer we weer mogen samenkomen, in de kerk een mooie geluidsinstallatie geïnstalleerd zal zijn die weer vele jaren mee kan. Voor deze actie wordt het rekeningnummer van de Tuindorpkerk gebruikt.

We hopen dat velen een duit in het zakje willen doen!

Het IBAN nummer van de wijkrekening is:  
**NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.**  
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters,  
Gerrit Verweij  
([penningmeester@tuindorpkerk.nl](mailto:penningmeester@tuindorpkerk.nl))

---

## Van het PMP

Ook met Pinksteren denkt het PMP aan onze oudere gemeenteleden. Na de Paasgroet en de kindertekeningen worden nu ook met Pinksteren 100 kaarten met een bemoedigende tekst bezorgd bij hen.

Namens het PMP,  
Corrie Kamphof



# ARCHIEF VAN DE TUINDORPKERK GEORDEND EN BESCHIKBAAR

---

Vanaf het ontstaan van de Tuindorpkerk in de 30-er jaren van de vorige eeuw heeft de gemeente archief gevormd. Denk hierbij aan notulen van de kerkenraad, stukken over het onderhoud van het kerkgebouw, de toren en het historische orgel, het jeugdwerk, ouderenpastoraat en niet te vergeten het kerkblad Mozaïek. Stukken die niet meer 'dagelijks' werden gebruikt zijn destijds

De documenten werden zorgvuldig verzameld en bijeengebracht door met name Cock Voorrips en Joke Warnaar.

eerst opgeslagen in de toren en naastgelegen 'torenkamer', later in een kast in de Gele Zaal. De documenten werden zorgvuldig verzameld en bijeengebracht door met name Cock Voorrips en Joke Warnaar. Joke maakte er vervolgens mooie overzichten van. Gedurende de periode dat de Tuindorpkerk nauw samenwerkte met de Nieuwe Kerk (1991-2011) werd door Diny Prak ook archief gevormd bij het Kerkelijk Bureau dat destijds in de Prinsenhof gevestigd was. Na verhuizing van het kerkelijk bureau naar de Johanneskerk in Overvecht, in 2015, werden zowel de archieven vanuit de Prinsenhof als vanuit de Tuindorpkerk naar de nieuwe bureaulocatie verhuisd. Enkele jaren geleden werd vanuit het Kerkelijk Bureau een project gestart om alle archieven van de Utrechtse Hervormde wijkgemeenten en Gereformeerde wijkkerken tot aan de fusie in 2005 op te schonen en toegankelijk te maken door middel van een inventarisatie. Inmiddels zijn enkele Hervormde wijkgemeenten gereed waaronder de Nieuwe Kerk, Vredeskerk, Wilhelminakerk, Willem de Zwijgerkerk en (oud) Zuilen. De Willem de Zwijgerkerk en Nieuwe Kerk zijn daarbij in één inventaris beschreven. Ook de Tuindorpkerk is gedurende haar 'Samen op Weg'-periode (1991 tot 2005) in deze inventaris

opgenomen. Het archief beslaat de periode 1896 tot en met 2004, waarbij zelfs documenten uit de 18e eeuw werden aangetroffen! De inventaris bestaat uit een systematische opsomming van soorten archiefstukken en begint met een uitgebreid historisch overzicht van de ontwikkeling van de Hervormde wijkgemeenten vanaf begin 20e eeuw tot aan de fusie met de Gereformeerde Kerk per 1 januari 2005. Het archief is inmiddels overgebracht naar Het Utrechts Archief waar het, onder bepaalde voorwaarden, in principe door een ieder is in te zien. Binnenkort is de inventaris ook geheel doorzoekbaar op trefwoord te raadplegen via de site van Het Utrechts Archief. De inventaris is inmiddels ook geplaatst op de website van de Tuindorpkerk. In de inventaris ontbreekt het archief van de Tuindorpkerk toen zij nog onderdeel was van de Gereformeerde Kerk van Utrecht (1937-1991). Momenteel wordt dit archief samen met alle (voormalige) wijkgemeenten van de Gereformeerde Kerk op het Kerkelijk Bureau onder handen genomen. In de loop van dit jaar zal dan ook het archief van de Gereformeerde Tuindorpkerk beschikbaar en toegankelijk zijn door middel van een vergelijkbare inventaris. Zonder de toewijding van Joke, Diny en Cock zouden de hierboven genoemde archieven niet zo mooi en compleet bewaard zijn, waarvoor bijzondere dank en hulde! Momenteel worden nauwelijks meer papieren archieven gevormd. Het zorgen voor een goed digitaal archief vereist een aparte benadering. Richtlijnen om hiermee om te gaan zullen binnenkort te vinden zijn op de site van de Protestantse Kerk in Nederland ([www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl)).

Fred Schoonheim

# DE BAND MET VILLA VREDE VERSTERKT!

---

Op Hemelvaartsdag heeft een kleine groep bezoekers van Villa Vrede, samen met coördinator Jaap Meeuwsen, geluisterd naar de opname van de Vierkracht-viering van zondag 10 mei. Deze viering was samen met hen voorbereid en uitgevoerd.

Maaïke Koffeman en Peter Lindhoud vertaalden de overweging in het Frans en het Engels, zodat de mensen Villa Vrede konden meelesen als ze dat wilden. Ook de liturgie van de viering was beschikbaar.

Lees zelf de sfeerimpressie die Jaap van dit gebeuren maakte!

Het moge duidelijk zijn dat deze viering de band met de mensen van Villa Vrede heeft versterkt. We hopen dat dit kostbare contact zal worden voortgezet, temeer omdat het enorm veel blijkt te betekenen voor deze mensen op zoek naar een thuis.

We zijn uitgenodigd om met een groep van de Tuindorpkerk een keer naar Villa Vrede te komen, als dat weer mogelijk is. De mensen van Villa Vrede willen ons dan heel graag onthalen op een heerlijke maaltijd!

Namens de voorbereiders vanuit de Tuindorpkerk, Annemarije Erdmann, Sjouke Sytema, Janneke Zijlstra, Peter Lindhoud en Ineke van Keulen

## Sfeerimpressie vanuit Villa Vrede

Bij het beluisteren van de Vierkrachtviering van 10 mei op Hemelvaartsdag in Villa Vrede

een rustige dag met veel zon  
een handjevol bezoekers in de huiskamer  
met Franse en Engelse achtergrond

die kerk van de kleding weet je wel,  
waar die leraar ook van is

jongens ga eens even zitten wees eens stil!  
ze onderbreken hun tafelvoetbal en gekwetter  
en zijn gelijk weer verbaasd en opgewonden  
als de naam Villa Vrede valt  
als ze horen dat de woorden aan hen gericht zijn  
dat ze meedoen!  
we zijn met weinig maar maken geluid voor tien:  
wij zijn vrienden, wij zijn welkom!

wij zijn niet voor niets  
door de woestijn en door de zee gekomen

(wat is dat voor kerk die aan ons denkt  
die kerk van de kleding weet je wel  
waar die leraar ook van is, Sjouke  
o ja, mooi wanneer gaan we eten..?)

handen gevouwen stil aub roep ik  
maar ze zijn zo weer opgewonden als Umarr  
als zanger herkend wordt  
hoe kan dat?!  
ben je daar geweest..?!  
de kerk is toch dicht

respect voor deze man  
wiens oma onlangs overleed  
heimwee sloeg toe  
maar nu gloeit hij van trots en lacht breed

stil zijn al is het maar even  
want zo lang, dat is wel heel moeilijk  
het is hier altijd vredig maar nooit rustig

dank jullie allemaal  
dank dat de Tuindorpkerk bestaat

Jaap Meeuwsen,  
coördinator van Villa Vrede

# DE GAVE VAN DE TORA & DE GAVE VAN DE GEEST

## *Mogelijke verbanden*

*Veel mensen in deze tijd vinden het lastig aan anderen te vertellen waar het Pinksterfeest over gaat. Kerstfeest is gemakkelijk uit te leggen, maar Pasen en Pinksteren zijn echt ingewikkelder. Wellicht dat een kleine verkenning van mogelijke verbanden tussen ons christelijke Pinksterfeest en het Joodse Wekenfeest beter zicht geeft op waar het bij Pinksteren om draait.*

*Beide feesten vinden 50 dagen (7 weken) na Pasen respectievelijk na Pèsach plaats. De verbinding tussen Pasen en Pinksteren in de kerk is ontleend aan de Joodse traditie waarin Pèsach, het feest van de bevrijding uit de slavernij en Sjavoeot, het feest van de gave van de Tora en van de Geest, beide in die spanningsboog van zeven weken staan. Veel liturgische verbanden zijn door het uit elkaar groeien van de joodse en de christelijke gemeenschap losgesneden. Maar het oude verband tussen Pesach /Pasen en Sjavoeot/ Pinksteren is bewaard gebleven en tot op de dag van vandaag gecontinueerd.*

*In beide tradities gaat het om de geboorte van de gemeenschap, van het volk Israël en van de messiaanse gemeenschap rond Jezus, ontstaan door de Gave van de Tora en de Gave van de Geest. Dit jaar, 2020/ 5780 vallen het Wekenfeest en Pinksteren bijna samen. Het Wekenfeest begint op donderdagavond 28 mei en duurt twee dagen. Pinksteren valt op 30 mei en 1 juni. Onze vraag in dit artikel is: zou het feest van Pinksteren begrijpelijker voor ons moderne mensen worden, als wij het leren verstaan tegen de achtergronden van het Joodse Wekenfeest?*

## *De gave van de Tora*

*Het Wekenfeest, net als Pèsach oorspronkelijk een oogstfeest, krijgt in de loop der tijden een meer historische inkleuring. Het feest draait om het actief gedenken van de openbaring van de Verborgen Aanwezige op de Sinai. Dat is de grootste gebeurtenis in de tocht van Israël vanuit de slavernij naar de vrijheid. Het feest wordt ook wel de 'Verjaardag van de Tora' (J. Petuchowski) genoemd. Het feest drukt de dubbele verbinding van de joodse gemeenschap met de Verborgen Aanwezige en met het Beloofde Land uit. Volgens de overlevering is de Tora op 6e Siwan aangeboden aan de gemeenschap van Israël*

*op de berg Sinai, de meest onaanzienlijke berg onder alle bergen. Het volk bereidt zich voor op de ontmoeting met de Verborgen Aanwezige. Op de derde dag verschijnt deze, worden de Tien Uitspraken geopenbaard en wordt het Verbond tussen de Verborgen Aanwezige en het volk Israël gesloten.*

## *De kinderen als borg*

*De Tien Uitspraken beginnen met de zin: "Ik ben de Verborgen Aanwezige, jouw God..."(Ex 20:1). Waarom staat er: 'jouw God'? Waarom staat er Tien Geboden in het enkelvoud? Om duidelijk te maken dat de Decaloog een ieder persoonlijk aangaat. Israël staat weliswaar als volk onder aan de voet van de Sinai en is getuige van de openbaring, maar een ieder wordt individueel aangesproken. Volgens de Mondelinge Leer is de Tora eerst aangeboden aan de vrouwen, omdat die hun kinderen vertrouwd zouden maken met de Tora en haar geboden. G'd dacht niet dat het volk, de aartsvaders of de profeten garantie zouden kunnen geven dat Israël zich zou houden aan de Tora. Israël stelde toen voor om hun kinderen als borg te geven in de afspraak tussen De Verborgen Aanwezige en Israël. Het verhaal vertelt dat de vrouwen met hun baby's op de armen gereed stonden en dat G'd tot hen en tot de ongeboren kinderen zei: "Zie, ik ben van plan jullie vaders de Tora te geven. Staan jullie borg voor hen, dat zij zich eraan zullen houden?" Zij zeiden: "Ja," De verantwoordelijkheid voor het leven naar de Tora ligt bij een ieder persoonlijk. Uiteindelijk, antwoordt het volk op de gave van de Tora met de volgende woorden: "Alles wat de Verborgen Aanwezige gezegd heeft, zullen we uitvoeren en we zullen horen."(Ex:24:7).*

## *Afspraak*

*Op het Wekenfeest wordt onder andere Exodus 19 uit de Tora gelezen. Daaruit de verzen:*

## *Ex 19:4-6*

*Jullie hebben gezien  
wat Ik gedaan heb tegen Egypte,  
Ik heb jullie op adelaarsvleugels gedragen,  
Ik deed jullie komen tot Mij.  
En nu, als jullie luisteren naar mijn stem  
en bewaren mijn verbond  
dan zullen jullie uit alle volkeren mijn eigenste zijn  
want van mij is de gehele aarde.  
Jullie zullen voor mij zijn een koninkrijk van  
priesters, een heilig volk.  
Dit zijn de woorden die jij zal spreken en zeggen  
tot de kinderen van Israël.*

Het verbond tussen G'd en het volk Israël is geen feit, maar een afspraak. Als Israël zich houdt aan de Tora, geldt de afspraak: Ik ben jullie tot G'd en jullie zullen mij tot volk zijn. Het verbond tussen G'd en Israël is natuurlijk een band van liefde, maar hangt af van de uitvoering van de Tora. Israël kan nooit beweren dat de Tora alleen aan hen is aangeboden. De Tora is op Sinai ook aan alle andere volkeren aangeboden. Het Jodendom aan het einde van de Tweede Tempel schaamde zich niet voor de Tora. Grieken en Romeinen, leerden en aanvaardden Tora-geboden en raakten vertrouwd met de Joodse cultuur en het Joodse leven in die dagen. Die tendens vormde de voedingsbodem waarbinnen de messiaanse gemeenschap rond Jezus zijn in het Jodendom gewortelde ideeën en praktijken kon uitdragen.

#### De gave van de Geest

Sjavoet is het feest van de eerste tarweoogst (Ex 34:22). Die gaven werden door Joden uit de toenmalige diaspora naar de Tempel gebracht, ook in de tijd dat de messiaanse gemeenschap rond Jezus begon, zo in de jaren '40 van de g.j. Het Wekenfeest is dus één van de drie feesten waarop men naar Jeruzalem trok als pelgrims uit al de landen van de toen bewoonde wereld. Het is in die tijd echt het 'Feest van de Tora' geworden. Sinds een aantal eeuwen studeert men de gehele eerste nacht van Sjavoet (deze keer de nacht van 28 op 29 mei) Tora. De lezing in de synagoge is Exodus 19 en de Profetenlezing, Ezechiël 1. Door de uitleg van de lezing uit de profeten heeft Sjavoet tot een diep spiritueel feest gemaakt. De geest van Mozes, overgedragen op Aäron, Nadab, Abihoe en rustend op de zeventig leiders van Israël als zij de berg opgaan (Ex 24:9-11) heeft bewerkt, dat het charisma ook is doorgegeven van generatie op generatie.

De Heilige Geest, zoals we daarover horen in de Messiaanse Geschriften, in het boek Handelingen, H 2, is niet iets totaal nieuws binnen de joodse overleveringen.

#### Handelingen 2:1-4:

'Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar.  
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag,  
dat het huis waarin zij zich bevonden geheel vulde.  
Er verschenen aan hen een soort vlammen,

die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,  
zoals die hun door de Geest werd ingegeven.'

De wonderbaarlijke gebeurtenis op Sjavoet wordt opgepakt door de leerlingen van Jezus, die net als hij het feest van de Gave van de Tora & de Gave van de Geest vierden. Elementen uit Ex 19 en Ez. 1 vervlechten zich in dit concept van de heilige geest waarbij het spreken vooropstaat. Uit alle verstrooide gemeenschappen verbleven Joden in Jeruzalem om het feest van Sjavoet mee te vieren. Onderweg, en zeker als men in de buurt van de stad kwam, kwam men in de stemming en deelde men de spirit van het feest. Dezelfde opwindning valt de apostelen ten deel als zij in alle talen spreken over de grote daden van de Verborgene Aanwezige op het Pinksterfeest.

#### Verwantschap

Zoals de Tora vanaf de berg Sinai in alle talen werd gegeven toen de Stem van de Ene zich opsplijste in zeventig talen (het getal van de volkeren) zo wordt de geestkracht van Mozes, overgeleverd aan de zeventig leiders nu op de twaalf apostelen gelegd als vertegenwoordigers van de messiaanse gemeenschap uit alle volkeren. Zoals de joodse gemeenschap tot op de dag van vandaag voort bestaat door De Verborgene Aanwezige lief te hebben met heel hun hart en door zijn Tora te doen en daaruit te leren, zo geldt dat sinds Pinksteren ook voor de christelijke gemeenschap op gelijke wijze. De kerk als gemeente uit de zeventig volkeren heeft de Verborgene Aanwezige lief met hart en ziel en is in haar levensstijl trouw aan Tora en Evangelie. De messiaanse gemeenschap bestaat en leeft door de dynamische doorwerking van de heilige geest in hun midden.

#### Bas van den Berg

Literatuur: Wout van Bekkum, Mozes onze leraar, Kok Kampen, 1988.

Geert Cohen Stuart, Joodse feesten en vasten. Een reis over de zee van de Talmoed naar de wereld van het Nieuwe Testament. Ten Have, Baarn, 2003.

## KERKDIENSTEN

### Tuindorpkerk

10.00 uur

- Diensten in Voorveldse Hof en Tuindorp-Oost vervallen

*zondag 7 juni*  
mw drs I. van Keulen  
via Kerkomroep

*zondag 14 juni*  
ds P.J. Rebel  
via Kerkomroep

*zondag 21 juni*  
mw ds M. Silleviss Smitt  
via Kerkomroep

*zondag 28 juni*  
ds P.J. Rebel  
via Kerkomroep

*zondag 05 juli*  
ds P.J. Rebel  
ook via Kerkomroep

*zondag 12 juli*  
ds P.J. Rebel  
ook via Kerkomroep

*zondag 19 juli*  
ds Y. Viersen  
ook via Kerkomroep

*zondag 26 juli*  
ds P. Dronkers  
ook via Kerkomroep

*zondag 2 augustus*  
ds J. Muis  
ook via Kerkomroep

*zondag 9 augustus*  
dr R.L. Haan  
ook via Kerkomroep

*zondag 16 augustus*  
ds Y. Viersen  
ook via Kerkomroep

*zondag 23 augustus*  
dr R.L. Haan  
ook via Kerkomroep

*zondag 30 augustus*  
mw drs I. Van Keulen  
ook via Kerkomroep

*zondag 6 september*  
**Startzondag**  
ds P.J. Rebel  
ook via Kerkomroep

---

### Agenda Tuindorpkerk Juni

Zaterdag 6 10 – 11.30 uur Openstelling kerk

Zondag 7 Nieuwe Mozaïek en Klein Mozaïek liggen klaar

Zaterdag 13 10 – 11.30 uur Openstelling kerk

Zaterdag 20 10 – 11.30 uur Openstelling kerk

Zaterdag 27 10 – 11.30 uur Openstelling kerk

#### juli

Zondag 5 10.00 uur Beperkte dienst met publiek

#### september

Zondag 6 Startzondag

Mozaïek in de kerk  
Klein Mozaïek in de kerk

*Oproep aan alle geledingen: vul voor 1 augustus de jaaragenda in voor het seizoen 2020 – 2021.  
Zie de site.*

# ALGEMENE GEGEVENS TUINDORPKERK

(onderstaande gegevens worden gepubliceerd met toestemming van betrokkenen)

**KERKGEBOUW** Tuindorpkerk: Van Riellaan/Suringarlaan 1, 3571 WH, tel 06-22443033

**PREDIKANT** ds P.J. (Piet Jan) Rebel, Van Everdingenlaan 52, 3571 NR, tel 2734581  
werkdagen: maandag-dinsdag-woensdag-donderdag

**KERKENRAAD TK**  
voorzitter: F. (Friso)Smits, Steve Bikostraat 320, 3573 BH, 06-48474609  
scriba: L. (Len) Borgdorff, Ritzema Boslaan 38, 3571 CS, tel 2718671/06-43418210  
email: scriba@tuindorpkerk.nl

**WIJKDIACONIE**  
voorzitter: mw M.(Marianne). Eijgenraam, Hobbemastraat 56, 3583 CZ, tel 2515795  
scribaat: mw C.C.(Christine) Hoek, Reinder Blijstralaan 76, 3571 AT, tel 2714399  
penningm.(a.i.): mw W.(Wil) van Dijk, De Vooyplantsoen 19, 3571 ZP, tel 2733722

**KOSTERIJ** Connie Broos, tel 06-13222750 email: kostertuindorpkerk@gmail.com

**WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS**  
voorzitter: M.(Martijn) van Marle, Bernard de Waalstraat 16, 3555 BJ, tel 06-13219790  
scriba: vacature  
penningm: G.C.(Gerrit) Verweij, Prof Jordanlaan 168, 3571 KD, tel 06-54297994  
email: verweij.gerrit@gmail.com  
mat.zaken K.W.(Kees) Kwant, 's Jacoblaan 2A, 3571 BM, tel 2717869  
personeel C.E.(Coen) van den Berg, Van Everdingenlaan 14, 3571 NP, tel 2735729  
verhuur A.(André) Versloot, Van Bemmelenlaan 47, 3571 EL, tel 2711844/06-51575871

**BANK/GIRONUMMERS** Protestantse wijkgemeente Utrecht Oost  
Actie Kerkbalans: NL55 RABO 0373 730 462  
tnv Protestantse gemeente Utrecht 'bijdragen'  
Wijkactie PGU Oost Tuindorpkerk banknr NL95 RABO 0130 713 120 ovv wijkactie  
Diaconie Tuindorpkerk banknr NL56 RABO 0325 409 021  
Kerkjournaal Mozaïek banknr NL95 RABO 0130 713 120 ovv Mozaïek

**ORGANISTEN** mw D.(Dorien) Schouten, email: dorienschouten@gmail.com  
D.(David) Jansen, Driehoeksweg 2, 3768 EP Soest, tel 06-44682947

**CANTORIJ** werkt regelmatig aan de dienst mee en repeteert onder leiding van  
Dorien Schouten op donderdag van 19.30 tot 21 uur  
Informatie en aanmelding: email: dorienschouten@gmail.com

**LITURGIEcomm.** vacature voorzitter

**INTERNET-  
KERKTELEFOON** mw M.J.(Mariette) Goudzwaard, R. Meeuwiszstraat 9, 3554 VR, tel 2432968

**KERK-AUTODIENST** J.(Johan) Jansze, Kouwerplantsoen 6, 3571 LS, tel 2732440

**KINDERCRECHE** mw J.(Johanneke) van Marle, Bernard de Waalstraat 16, 3555 BJ, tel 7508325

**KINDERNEVENDIENST** mw E.(Els) Smit, Everdingenlaan 52, 3571 NR, tel 2734581

**JONGERENWERK** Jan en Lisette Haverkamp, Sartreweg 75, 3573 PW, tel 06-24273995  
tel 06-19947404

**PASTORAAL MELDPUNT (PMP) TUINDORPKERK**  
Stelt u bezoek van iemand uit de kerk op prijs? Ken jij iemand die bezoek op prijs zou stellen?  
Bel of mail het PMP

Corrie Kamphof, W.de Zwijgerplantsoen 20, 3571 VK, 2731162 email: Corrie.Kamphof@gmail.com  
Anke Hagen, W.de Zwijgerplantsoen 18, 3571 VK, tel 2715301 email: ankehagen@kpnplanet.nl  
Petra Moll, L.Fuchslaan 12, 3571 HC, tel 06-33749967 email: petramoll@gmail.com  
Arja Ottink, Prof.Zonnebloemhof 6, 3571 KV, tel 2719699 email: fam.ottink-dehoop@ziggo.nl  
Marie-Alice Storimans, Sartreweg 162, 3573 PP, tel 2712855 email: m.storimans@gmail.com  
Margreet Zwart, Vd Voort van Zijplaan 81, 3571 VV, tel 2734141 email: mj.zwart@hetnet.nl

**BLOEMENGROET**  
uit de kerk mw M.(Marjan) Jonkhoff, Hartingstraat 114, 3511 HV, tel 2730354

**BUREAU PROTESTANTSE GEMEENTE UTRECHT**  
Margaretha van Parmadreef 14, 3561 SR Utrecht, tel 030-2737540  
Dagelijks geopend van 8.30 - 17.00 uur.  
Telefonisch bereikbaar van 10.00 -12.00 uur en 14.00 -16.00 uur.  
Informatie m.b.t. kerkelijke bijdragen op dit bureau.

**MOZAIEK verspreiding** mw C.(Cock) Voorrips, Hengeveldstraat 136, 3572 KJ, tel 2314123

**MOZAIEK hoofdredactie** R.(Reitze) Verkerk, Boerhaavelaan 78bis, 3552 CZ tel 06-24990735

**LEDENADMINISTRATIE NIEUWE KERK EN TUINDORPKERK:**  
mw C.(Cock) Voorrips, Hengeveldstraat 136, 3572 KJ, tel 2314123  
email: c.voorrips@zonnet.nl  
berichten over verhuizing, vertrek, uitschrijving  
geboorte, overlijden, huwelijk, svp doorgeven aan dit adres.

## COLOFON.

Redactie: Len Borgdorff  
Reitze Verkerk

Klein Mozaïek: Marjanneke de Jong

Layout/ Ontwerp: Reitze Verkerk

Druk: Imago Prints

Omslag: St. Jan - Maastricht

Postadres: Redactie Mozaïek  
Obbinklaan 8  
3571 NG Utrecht

E-mail redactie: redactietk@gmail.com  
E-mail webredactie: webredactie@tuindorpkerk.nl

De Mozaïek is een maandblad vóór en dóór de leden van de Tuindorpkerk. Uw bijdrage aan de Mozaïek is altijd welkom!

De deadline voor de volgende editie is:  
**25 augustus**

Heeft u artikelen die niet kunnen wachten op de deadline? Stuur ze naar de webredactie! (webredactieTK@tuindorpkerk.nl)  
(Aanmelden voor de digitale editie kan ook via redactietk@gmail.com)